



Schoolbericht nr. 05 - Jaargang 44, 29 oktober 2021

AGENDA

- Maandag 8 – vrijdag 12 november 2021 – Oudergesprekken
- **Donderdag 11 november 2021 – Sint Maarten, alle leerlingen 13.00 uur uit,**
om 17.00 uur start Sint Maartensfeest
- **Vrijdag 26 november 2021 – Studiedag, alle kinderen vrij**

Welkom

In Kleuterklas C verwelkomen we Yme en Tibbe. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school.

Heimwee naar het schoolbord

Ik denk niet dat het ooit wat wordt:
Mijn liefde voor het digibord

Hij gaat wel aan maar niet meer uit?
En waarom heb ik geen geluid?
En waarom loopt dat filmpje vast
Wie heeft mijn wachtwoord aangepast?
Hij gaat wel uit maar niet meer aan?
Wat heb ik nou weer fout gedaan?

Ik denk niet dat het ooit wat wordt:
Mijn liefde voor het digibord.

Welja, nu is het scherm weer zwart!
Dit is rampzalig voor mijn hart.
Maar wacht.....

Dit mag best zo blijven.
Er ligt hier al een tijdje,
Een werkeloos, wit krijtje
Dat hunkert om dat zwarte scherm
eens lekker vol te schrijven.

Eric van Os & Elle van Lieshout



Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen week hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer live een kennismakingsochtend kunnen houden voor nieuwe ouders. Vol ontzag, verbazing en verwondering kijken de ouders tijdens de rondleiding naar onze schoolborden met de mooie bordtekeningen. Ik kan met trots uitleggen waarom we op de vrijeschool nog een schoolbord in de klas hebben en welke mogelijkheden een bord biedt en hoeveel rust dat geeft.

Daarnaast kan ik toch ook met trots vertellen dat we in de hogere klassen wel met enige regelmaat een digibord de klas in rijden. In deze tijd kunnen we er niet omheen dat een digibord soms handig is en in de hogere klassen soms van toegevoegde waarde kan zijn.

Daarom het toepasselijke gedicht 'Heimwee naar het schoolbord', dat voor ons gelukkig niet geldt maar voor de meeste andere reguliere basisscholen wel.

Esther Kasbergen

Vanuit het team

Juf Lieke

Wij zijn blij u te vertellen dat juf Lieke vanaf woensdag 3 november haar werkzaamheden na haar verlof weer oppakt.

Juf Lieke heeft ontzettend veel zin om te starten en ziet er naar uit de kinderen en jullie ouders weer te ontmoeten.

Juf Emily-Joy

Juf Emily-Joy komt vanaf komende week elke maandag en woensdag van 8 tot 12 uur in klas 4 werken als onderwijsassistent.

Zij heeft vorig jaar op onze school stage gelopen en haar diploma gehaald. Zij kent de school goed. Doordat zij vorig jaar regelmatig ingezet is voor de noodopvang, kent zij al best wat leerlingen uit klas 4. Dat is fijn.

Juf Emily-Joy kan ingezet worden om bijvoorbeeld leerlingen extra te begeleiden en Juf Mei met allerlei praktische zaken te helpen.

Juf Emily-Joy combineert het werken op de Vijfster met haar studie aan de Pabo.

Wij zijn blij met deze extra handen.

Sint Maarten

Het feest van Sint-Maarten is het volgende herfstfeest na dat van de aartsengel Michaël. Elf november geldt als feestdag van Sint-Maarten, de ridder die de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het Sint-Maartensfeest is een feest van offerbereidheid, van goedheid en deemoed. De mens wordt in zijn hartekrachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de kinderen met hun lantarentjes zingend langs de huizen om een "aalmoes" te vragen. Tegelijkertijd is het Sint-Maartensfeest een feest van lichtjes en vormt daarmee het eerste "lichtfeest" in een reeks van feesten, als voorbereiding op het kerstfeest. Lang geleden was de feestdag van Sint-Maarten het begin van een nieuw jaar op het land. Op die dag stelden de boeren hun meiden en knechten weer voor een nieuw jaar aan.

De heilige Maarten werd in het jaar 316 in het huidige Hongarije geboren. Hij werd opgevoed in de Italiaanse stad Pavia. Hoewel zijn ouders heidenen waren, liep de twaalfjarige Maarten van huis weg om zich te laten onderwijzen in de christelijke leer. In die tijd was het de gewoonte dat de zonen uit adellijke riddersgeslachten de dienst aan het hof van hun vader overnamen. Daarom werd Maarten op zijn vijftiende jaar, op bevel van de keizer tot ridder geslagen. Enkele jaren later liet hij zich dopen om ten slotte van zijn ridderplichten ontheven te worden om zich geheel aan het christelijke geloof te wijden. Hij onderwees de mensen in het christelijke geloof door hen tot voorbeeld te zijn. Tenslotte werd hij in 371 tegen zijn wil tot bisschop van Tours gekozen.



Hoe vieren wij Sint Maarten op de Vijfster

Op donderdag 11 november vieren we Sint Maarten.

Die dag zijn de kinderen om 13.00 uur vrij.

Aan het eind van de middag komen de kinderen en hun ouders/verzorgers weer naar school om met ons het Sint Maartensfeest te vieren.

Om 17.00 uur starten de kleuterklassen en klas 1 t/m 3 met hun lichtjesoptocht rond de school. Klas 4 – 6 heeft een eigen taak rondom de lichtjesoptocht Ouders van de kleuters

lopen met de kleutergroepen mee, de ouders van de overige klassen zijn welkom op het plein om elkaar te ontmoeten met iets warmes en een koekje verzorgd door klas 4, terwijl de kinderen met hun leerkracht gaan wandelen.

Verdere informatie ontvangt u via het klassen bericht van de klas.

Marktkraampje aardevruchten & pompoenen voor Sint Maarten



Klas 6 verkoopt de aardevruchten & pompoenen voor Sint Maarten.

De producten zijn afkomstig van de Hooge Kamp.

~De verdiensten zijn voor het eindkamp van klas 6~

Donderdagmiddag 4 november om 14.45uur & vrijdagmiddag 5 november om 13uur
op het grote plein verkoop.

Knolselderij, koolraap, grote rode & oranje/chioggia bieten,
naast mooie formaten (niet te groot) van oranje en butternut/flespompoen.

Per soort een stukprijs/kg prijs, variërend tussen € 1,50 en € 2,50/3,00 - graag betalen met kleingeld.

Marktgroet, Mira (namens klas 6)

Verkeersouders gezocht

Ik ben ontzettend blij dat er dagelijks ouders met gele hesjes rondlopen om het verkeersbord buiten te zetten, het verkeersbord open te klappen, kinderen te helpen bij het veilig oversteken en soms buurtbewoners te woord te staan, verkeersbord weer binnen te zetten en aan het begin van de weg het verkeersbord weer dicht te klappen.

Door de gele hesjes weten buurtbewoners ons te vinden en ontstaat wederzijds begrip voor de verkeerssituatie.

We ervaren dat het echt veiliger is rondom de school. Maar deze enthousiaste ouders kunnen het niet alleen.

We zijn als school dringend op zoek naar extra ouders.

Het kost een klein half uurtje in de ochtend (8.15 - 8.40 uur) of een klein half uurtje in de middag (12.45 -13.10 uur).

Wie komt onze verkeersouders mee helpen?



Ouderbijdrage

Op 7 september jl. hebben alle ouders een mail ontvangen via WIS Collect inzake de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer deze link wordt geopend kun je aangeven welk bedrag je voor dit schooljaar wilt bijdragen. Daarnaast kun je een keuze maken in de betalingstermijn. Er wordt verzocht, wanneer je niet kunt of wilt bijdrage, om toch het formulier te openen en een vinkje te zetten bij kan niet/wilt niet bijdragen. Zo weten wij als school welk bedrag we komend schooljaar mogen verwachten van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is noodzakelijk om specifiek vrijeschool vakken te kunnen blijven geven en onze jaarfeesten te kunnen bekostigen. Kortom: Deze bijdrage is van groot belang voor onze school.

Via de administratie van het bestuurskantoor hebben wij gehoord dat er op dit moment nog erg weinig ouders zijn die gehoor hebben gegeven aan het invullen van de mail. Wij willen jullie vragen dit zo spoedig mogelijk te doen zodat wij inzicht krijgen in de hoogte van de bijdrage dit jaar.

Wanneer er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, mail dan naar ouderbijdrage@vsathena.nl , noem daarbij altijd de naam van de school en de naam van je kind.

We danken jullie alvast voor jullie medewerking én natuurlijk voor je bijdrage.
Esther Kasbergen

Herhaald bericht:

Uitnodiging voor de bijeenkomst op 13 november 2021

Beste ouders,

Zoals enige weken geleden al aangekondigd nodigen wij u hierbij uit voor de bijeenkomst op 13 november 2021 met als onderwerp de biografische studie Athena. Omdat het aantal plaatsen beperkt is verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk op te geven via de link in de bijlage.

Dus.....open de bijlage en geef je op!

Hartelijke groet,
Peronnik Veltman

Bestuurder Stichting Vrijescholen Athena

Stagiaires zoeken tijdens hun stage een woonplek

Lieve mensen,

Wij zijn erg enthousiast om een tweede keer, twee weken stage te lopen bij Vrije School De Vijfster. Echter wonen wij 2,5 uur reizen van de school vandaan, waardoor wij op zoek zijn naar een gastgezin/plekje in de buurt van Apeldoorn.



Ben jij bereid om twee ijverige Vrije School Pabo studenten (1^e jaars) in huis te nemen van **10 januari t/m 21 januari 2022** (direct na de kerstvakantie)?

Of ken jij iemand die een plekje voor ons vrij heeft? Dan horen wij dat graag via de school, administratie@vrijschoolapeldoorn.nl.

We denken graag mee met een gepaste tegemoetkoming. Zoals, helpen in het huishouden of het bieden van een verlengende arm in de verzorging van de kinderen.

Ik ben Laura. 19 jaar. Ik heb 5 jaar werkervaring met kinderen als hockey-coach/trainer, oppas en onderwijsassistent. Ik heb al diverse ervaringen met verschillende Vrije Scholen opgedaan en zou mij nu graag verder willen ontwikkelen tot zelfstandig 'juffie'.

Ik heb bewust voor een stage op basisschool De Vijfster gekozen doordat ik mij heerlijk op mijn plekje voel binnen de school, collega's en kinderen en doordat de natuurlijke omgeving mij enorm aanspreekt.

Enkele leerlingen zullen mij kennen als 'de juf in de rolstoel'. Echter ben ik ben niet rolstoel-gebonden en beweeg binnenshuis zonder hulpmiddelen. De logeerplek hoeft dan ook **niet** rolstoeltoegankelijk te zijn. Op school zit ik in een rolstoel wegens energiebesparing i.v.m. dat ik h-EDS en Chronische Vermoeidheid heb.

Mijn naam is Nadia. Ik ben 21 jaar. Dit is mijn eerste jaar op de Vrije School Pabo. Ik ben benieuwd wat de komende 4 jaar mij gaan brengen. Omdat ik geen persoonlijke ervaring heb met de Vrije School is elke dag een nieuwe leerzame ervaring.

Naast school vind je mij veel in de keuken. Zowel bakken als koken vind ik erg leuk om te doen.

Tenslotte is mijn keuze voor een school in deze omgeving bewust genomen vanwege de rust die ik kan vinden zo dicht bij de natuur.

Liefs Nadia en Laura, (momenteel de juffies van klas 5 en kleuterklas C)



Cursus Antroposofie

Beste ouders en belangstellenden,

Op donderdag 28 oktober is de eerste avond gestart van de cursus met het overkoepelende thema: Antroposofie in de praktijk van de 21^{ste} eeuw.

Het item voor deze avond is de waarneming van de ons omringende fysieke wereld en de boven-zintuigelijke wereld die daar achter, voor ons, verborgen ligt.

Op deze avonden is altijd ruimte voor vragen en gesprek.

Plaats: Vrije school Valentijn, Vliepad 1 in Harderwijk.

Tijd: van 19.30 tot rond 21.30 uur.

Kosten: 2,50 euro inclusief thee/koffie.

Volgende data: do 25 – 11; do 16 – 12; do 27 – 1; do 24 – 2; do 31 – 3; do 21 – 4; do 19 – 5 en do 23 – 6.

(Tussendoor instappen is altijd mogelijk en voorkennis van antroposofie is niet nodig).

Opgave bij: h.dekkers@vrijeschoolvalentijn.nl

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Henk Dekkers.

Wij wensen jullie nog een fijne week toe!

***Hartelijke groeten,
Team de Vijfster.***