

Schoolbericht nr. 05 - Jaargang 46, 15 december 2023

AGENDA

- Maandag 18 december 2023 – 3^{de} Advent
- Woensdag 20 december 2023 – Klas 1-6 Kerstspel om 16.00uur en 19.00uur
- Vrijdag 22 december 2023 – Kerst in de klas
- **Maandag 25 december 2023 tot en met Vrijdag 05 januari 2024 – Kerstvakantie**
- Dinsdag 9 januari 2024 – Klas 4-6 19.00uur Driekoningenspel
- Maandag 15 januari 2024 – 19.30uur Ouderavond kleuters Kleuterleerrijpheid
- Woensdag 17 januari 2024 – 19.30uur Klassenouderoverleg
- Maandag 22 januari 2024 – klas 1-5 Start CITO
- Woensdag 24 januari 2024 – Nationale Voorleesdagen
-



Klas 3

Welkom

In Kleuterklas A verwelkomen we Emilie. In Kleuterklas B verwelkomen we Casper. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe.

Beste ouder(s), verzorger(s),

De kersttijd is een bijzondere tijd in school. Iedereen voelt bij binnenkomst dat het 'anders' is dan anders. Lichtjes branden. Er wordt veel gezongen en natuurlijk onderstrepen bijzondere vieringen als Advent, Lucia, het Paradijsspel en het Kerstspel deze sfeer. De kinderen luisteren eerbiedig naar de verhalen die de leerkrachten vertellen en naar wij hopen, richting geven aan hun moreel kompas. Kortom een mooie waardevolle tijd, elk jaar weer.

Graag wil ik met jullie delen dat ik heb genoten van het tijdelijke inspringen voor juf Esther. Het is een mooie bijzondere schoolgemeenschap die jullie met elkaar hebben. Ben er zuinig op zou ik zeggen! Het team werkt hard en met passie en vooral ook met visie. Het is die visie die het onderwijs van vandaag heel erg hard nodig heeft. Visie die in de Vrijeschool haar basis vindt in de menskunde van Steiner.

De kinderen zijn open, toegankelijk en vrij in hen gedrag. Mooi om te zien, soms een uitdaging om te begrenzen. Het contact met jullie, ouders, heb ik ook als prettig ervaren. Open en direct. Dank daarvoor.

Na de kersvakantie neemt Esther het roer weer over. Het gaat goed. Gisteren sloot ze voor het eerst aan bij een directeurenoverleg en vertelde dat ze weer zin heeft om te beginnen. De dagen thuis worden nu wel erg lang. Ik ga maandag mijn overdracht schrijven voor een goede start in het nieuwe jaar. Woensdag sluit ik mijn kamerdeurtje en geef de sleutel aan Angelique. Nogmaals dank,

Met veel vertrouwen in de Vijfster,
Warme kerstgroet Thijs.

Klas 1



Advent

In de derde adventsweek **maandag 18**

december komen de kinderen en ouders in sfeervolle stilte in de centrale hal binnen.

Vanaf **8.20uur** zal daar muziek klinken. Na de muziek wordt het derde licht naar de klassen meegenomen en het derde kaarsje van de adventskrans gaat aan.

Van **dinsdag 19 december tot en met vrijdag 22 december** starten we iedere ochtend vanaf **8.20uur** met muziek in de centrale hal. In dit geval komen alle kinderen en ouders (kleuters en onderbouw kinderen) zachtjes de school binnen. Na de muziek gaan de kinderen met hun eigen leerkracht mee naar hun klas.

Over de kerstspelen

In vroeger eeuwen werden op vele plaatsen in Europa, in de dorpen op het platteland, kerstspelen opgevoerd. Het was een oude traditie om op Adam-en-Eva-dag (24 december) een paradijsspel op te voeren en op de dag erna, op 25 december, een kerstspel.

Enkele oude spelen uit het plaatsje Oberufer zijn bewaard gebleven en worden op veel plaatsen in Nederland en in alle delen van de wereld met kerstmis opgevoerd; met name in plaatsen waar een Vrijeschool is wordt deze traditie in stand gehouden. Leerkrachten en ouders voeren de spelen op voor leerlingen, ouders en vrienden.

Elk jaar mogen we ons verheugen op een behoorlijke opkomst voor de uitvoering van Het Kerstspel. Echter de capaciteit in de zaal is beperkt vandaar dat ook dit jaar het spel weer 2 keer wordt opgevoerd, **op woensdag 20 december 2023 om 16.00uur en om 19.00uur**. De uitnodiging voor de eerste of tweede uitvoering gaat per gezin, deze heeft u vorige week vrijdag per mail ontvangen. Wij willen u vragen om per gezin met 1 begeleider te komen; ouder of opa of oma. De kinderen zitten bij de ouders, dus niet bij elkaar voorin. Willen jullie van tevoren nog even de kinderen naar de wc laten gaan...? Dat beperkt het heen en weer geloop. Daarvoor onze hartelijke dank.

Voor aanvang van de voorstelling is er op het plein bij de herberg wat warmes te drinken. Vlak voor aanvang van het spel zal de herbergier buiten op de gong slaan om jullie mee naar binnen te nemen.

Het kerstspel is voor klas 1 t/m 6. Kleuters hebben een eigen viering en kerstspelletje. Het is dus niet de bedoeling dat kleuters mee komen naar het spel.

Klas 2

Kerstmis

Het Lukas-evangelie vertelt ons over de geboorte van het Kerstkind. De herders, die 's nachts de wacht hielden bij hun kudden, hoorden de blijde boodschap die een engel hun bracht. Zij haastten zich naar de stal en vonden daar Maria en Jozef en het kind in de kribbe. De nacht van 24 op 25 december is de kerstnacht. Wij vieren haar als de zon over haar diepste punt heen is. In veel huizen staat een kerstboom, de altijd groene levensboom en als de kaarsen 's avonds branden, kan dat een beeld zijn van het goddelijke licht, dat door de geboorte van het kerstkind op aarde is gekomen.



Kerstmis is het feest van de liefde, liefde die we kunnen oefenen als we voor een ander mens iets doen wat hem of haar vreugde schenkt. Daarom is het goed kinderen in de tijd voor Kerstmis te stimuleren zelf dingen te maken die zij met Kerstmis aan anderen kunnen schenken. Het gaat hierbij niet om het volmaakte tot stand te brengen maar om de liefde en de volharding waarmee het geschenk is gemaakt. Wij volwassen prijzen natuurlijk het kind en ontvangen het geschenk met vreugde!

De kinderen vieren het kerstfeest op vrijdag 22 december met elkaar in de klas, met o.a. een mooi verhaal en een kerstmaaltijd.

De heilige nachten

'Stille nacht, heilige nacht', zingen we wanneer de kerstnacht daar is. Ze vormt de eerste van een reeks van dertien heilige nachten, die tezamen de kerstperiode vormen. De adventstijd, de tijd van hoop en verwachting, wordt afgesloten. Het grote licht is met Kerstmis op aarde neergedaald, het Jezuskind is geboren. De tijd van deze heilige nachten kan gebruikt worden als een periode van rust en bezinning. Een tijd om terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. Ook een tijd om innerlijk opnieuw kracht te verzamelen om het komende jaar welgemoed te beginnen. De scheidslijn tussen het verleden en de toekomst wordt getrokken na de zevende heilige nacht. We vieren dan oud en nieuw. We laten het oude achter ons en het nieuwe en onbekende ligt in het verschiet. De toekomst, het nieuwe jaar, wat zal die ons brengen?



Klas 6

Driekoningen

De laatste van de dertien heilige nachten is die van vijf op zes januari. Deze dagen vormen de lange weg tussen het heden en onze bestemming.

Het Mattheüs-Evangelie bericht ons over de wijzen uit het Oosten. De ster leidde hen uit het Morgenland naar Bethlehem. Ze gingen het huis binnen waarboven de ster stilstond en vonden het Kind met zijn moeder Maria. Ze knielden neer en aanbaden het Kind, openden hun schatkisten en gaven het Kind hun goud, wierook en mirre. De offergaven van de drie koningen kan men ook als symbolische gaven zien. Zo wordt het goud verbonden met een inzicht in de goddelijke geestelijke wereld, wierook met de offerbereidheid en de menselijke deugd en de mirre voor verbinding van de mensenziel met het eeuwige, onsterfelijke.

Volgens oude afbeeldingen en beschrijvingen gelden voor de gewaden van de koningen speciale kleuren. Rood voor koning Melchior die het goud offerde; blauw voor koning Balthasar, die de wierook bracht; groen voor koning Caspar, de Moor, die de mirre aanbood. Op vele oude schilderijen vindt men het kind zittend of zelfs staand afgebeeld, terwijl de drie wijzen hun gaven aanbieden. Dit in tegenstelling tot de aanbidding van de herders, waarbij meestal een kind, liggend in de kribbe wordt afgebeeld.

Drie koningenfeest wordt ook wel Epifanie genoemd, wat lichtverschijning uit de hoge betekent. De koningen werden geleid door een ster, door een lichtglans.

Op school vieren de kleuters het driekoningenfeest door met elkaar het driekoningen brood te eten. In het brood zitten drie bonen verstoppt. Degene die de boon vind mag in het toneelspelletje de koning zijn.

Driekoningenspel

De Driekoningen-company nodigt de kinderen uit klas 4,5 en 6 van harte uit om op dinsdag 9 januari naar het Driekoningenspel te komen kijken. Inloop vanaf 18.45uur. Het spel start om 19.00 uur. Alle ouders van de school zijn hierbij van harte welkom! Dit spel is niet geschikt voor jongere kinderen, zij mogen komen als zij ook in klas 4 zitten.

Er zijn **nog meer feesten** die gevierd worden in december en januari, zoals:

*Joodse Chanoekafeest.

Dit is een lichtjesfeest en wordt van 7 t/m 15 januari gevierd.

*Heidens Midwinterfeest/Joëltijd. (Yule)

Midwinter is het als de winterzonnenevende plaats vindt, ook wel Wolfstijd genoemd. Het wordt op 22 december gevierd.

*Surinaamse feest Owru yari.

Dit feest wordt rond de jaarwisseling gevierd, waarbij het oude jaar wordt uitgeluid.

*Joodse feest Toe Bisjwat.

Dit feest, wat 'nieuwjaar voor bomen' betekent, valt in januari en duurt acht dagen. De Joodse gemeenschap viert op deze dag het ontwaken van de natuur na de winter.



Administratie

Bent u misschien verhuisd of gaat u verhuizen, veranderd u mailadres etc. geeft u dat dan door aan de administratie zodat wij dat kunnen aanpassen.

Bij voorkeur per mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl met vermelding van de naam en eventueel klas van uw zoon of dochter.

Heeft uw zoon of dochter een broertje of zusje dat nog geen vier jaar is en ook graag naar Vrijeschool De Vijfster wilt komen vergeet hem of haar dan niet aan te melden.

Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021 zijn nog maar een paar plekjes vrij.

Bij voorkeur broertjes en zusjes aanmelden per

mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl met vermelding van de naam en de geboortedatum van het kind.

Dan is uw zoon of dochter aangemeld als toekomstige leerling maar nog niet ingeschreven.

Een inschrijfformulier invullen kan vanaf 2 jaar en zijn af te halen bij de administratie.

Wij wensen jullie een fijn weekend toe!

Team de Vijfster



Klas 4

Volgende schoolbericht vrijdag 26 januari 2024